

ΜΕΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ



Ο πνευματικός δημιουργός αποφάσισε μόνος του να ορίσει κάθε τελευταία μέρα του έτους μέχρι και την πρώτη μέρα του νέου έτους (δηλ. την παραμονή μέχρι και την πρωτοχρονιά) ως μέρες της Αλήθειας και μαζί της Έρευνας, έτσι όπως είχε προταθεί με νεανική αισιοδοξία στο πρώτο φιλοσοφικό βιβλίο του "Η Θ. της Ε.": "Η πρώτη ή η τελευταία μέρα του έτους αξίζουν να είναι η παγκόσμια γιορτή της Αλήθειας, της "συμφιλίωσης" της Λογικής με την Ηθική και η μέρα των Επιστημών!".^{σελ.440} Μια άλλη μέρα του έτους, όπως η 25η Δεκεμβρίου ή μια γιορτή θυσιών, μπορεί να αφιερωθεί για τα παραμύθια και για την ποίηση. Η ανάδειξη της Αλήθειας και της Έρευνας ως θεμελιακές αξίες για την κοινωνία, όπως και για την προσωπική ζωή, σε μια τέτοια ξεχωριστή μέρα, θα έπρεπε να ήταν ένα παλαιό ιστορικό γεγονός. Θα έπρεπε από παλαιότερα, κάποιοι από κυβερνητική θέση ή από την ηγετική θέση τους ή κάποιοι των οποίων η φωνή ακούγεται με σεβασμό, αυτοί να είχαν την πρωτοβουλία για την Ημέρα της Αλήθειας και της Έρευνας και να είχαν επιμείνει στην προσπάθειά τους. Θα έπρεπε να γιορτάζουμε μια τέτοια μέρα ως την πιο σημαντική γιορτή του έτους. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα και είναι μια από τις πολλές ενδείξεις για τον ηθικό και πνευματικό ξεπεσμό των λαών, ιδιαίτερα για τη δική μας χώρα.



>>> Οι τρεις συνεργάτες για την επιτυχία όχι μόνο μέσα στη σκέψη και για την Επιστήμη, αλλά και για μια ζωή χωρίς ψέματα και υποκρισία, χωρίς φανατισμό και υπέρμετρες προσδοκίες:

Δυσπιστία, ερευνητική σκέψη, ειλικρίνεια

Μια τέτοια μέρα μπορούμε να τη γιορτάσουμε μόνοι ως άτομα ή να γιορταστεί από ολόκληρη την κοινωνία με πολλές επιλογές. Μπορούμε να αγοράσουμε βιβλία, να κάνουμε ανταλλαγή ή δώρο ένα βιβλίο, να συζητήσουμε για ζητήματα της φιλοσοφίας ή των επιστημών, να επισκεφθούμε ένα μουσείο ή μια βιβλιοθήκη, να υπενθυμίσουμε σε όλους τι κερδίζουμε όταν καλλιεργούμε το πνεύμα μας. Σε μια τέτοια μέρα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έπρεπε να πρωταγωνιστούν και να παρακινούν ανθρώπους όλων των ηλικιών για να συνεχίσουν να είναι μαθητές σε όλη τη ζωή τους. Ειδικά αυτή τη μέρα, όλοι θα έπρεπε να

μιλούν με περισσότερη ανεκτικότητα και αμφιβολία, χωρίς πείσμα και φανατισμό και να διακόψουν πολλές δράσεις, που δεσμεύουν τη σκέψη μας. Ακόμα, αντί να σπαταλάμε το χρόνο μας σε άγονες σκέψεις και συζητήσεις για το τι είπε ή τι έκανε κάποιος άλλος άνθρωπος και τι έγινε ή δεν έγινε στο παρελθόν και σε πληροφορίες χωρίς σκοπό, θα ήταν πιο αισιόδοξο η σκέψη μας να απεγκλωβιστεί και να σκεφτούμε δημιουργικά. Να σκεφτούμε για το πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή μας και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για να προσφέρουμε νέες σκέψεις, που θα αξιοποιηθούν μέσα στην κοινωνία, αν όχι λύσεις για άμεση εφαρμογή.



Πολύ συχνά ψάχνουμε άσκοπα και μέσα στη φαντασία τι έγινε μεταξύ μερικών ηγετικών προσώπων, στο πρόσφατο ή στο πιο μακρινό παρελθόν, και με πόση μεγαλομανία και ανοησία αυτοί κινητοποιήθηκαν και προκάλεσαν γεγονότα, και πώς συνεργάστηκαν ή πώς εναντιώθηκαν μεταξύ τους... Αντί αυτής της άσκοπης αναζήτησης για να αποδοθούν ευθύνες ή για να δοθούν εξηγήσεις και αντί να σπαταλάμε το χρόνο μας για φανταστικά γεγονότα όπως σε μυθιστορήματα και στον κινηματογράφο, προτιμότερο θα ήταν να ανοίξουμε τα μάτια και να ερευνήσουμε στα πράγματα που είναι γύρω μας. Καλύτερα να σκεφτούμε δημιουργικά, χρήσιμα και με υπομονή για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις συνεργασίες μας και για να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Να σκεφτόμαστε για βελτιώσεις και για διορθώσεις στις διάφορες κατασκευές και για τη συντήρησή τους, να προετοιμαζόμαστε για όσα αναμένουμε να γίνουν και σε τελική ανάλυση, να αναζητάμε επίμονα λύσεις, με τις οποίες γενικά η ζωή θα γίνει πιο ασφαλής και οι άνθρωποι μεταξύ τους πιο φιλικό και όχι ανταγωνιστικό. Μόνοι αλλά και με άλλους μαζί, μπορούμε να σκεφτούμε πιο έξυπνα και με λίγη φαντασία και να κάνουμε πολλά, και με δική μας πρωτοβουλία για πολλά που υποτίθεται, ότι γίνονται σωστά από ορισμένους υπεύθυνους και πληρωμένους επαγγελματίες, όπως λ.χ. για την πρόληψη των ατυχημάτων, για την αποθάρρυνση των κακοποιών, για την καθαριότητα της πόλης, ενημερωτικές συναντήσεις, να προσφέρουμε σε άλλους όσα δεν χρειαζόμαστε κλπ.



Ιδιαίτερα εμείς που ζούμε στην Ελλάδα, θα έπρεπε να είχαμε καθιερώσει τη Μέρα της Αλήθειας και της Έρευνας και να τη γιορτάζουμε με υπερηφάνεια. Ήταν υποχρέωσή μας για το ένδοξο πνευματικό παρελθόν, να ξεχωρίσουμε μια τέτοια εορταστική μέρα και πρώτοι από κάθε άλλον να την αναδείξουμε και να τη γεμίσουμε με λαμπρές δραστηριότητες.

Αυτή θα ήταν μια εθνική γιορτή με παγκόσμιο μήνυμα, για μια πνευματική ζωή, για μια κοινωνία που καταδικάζει το ψέμα και την τυφλή πίστη και για ένα κράτος που ενθαρρύνει την έρευνα και επενδύει στην εκπαίδευση. Αυτή η ξεχωριστή μέρα θα ήταν ακόμα σαν ένας φάρος για την πολιτική της μικρής χώρας μας και με νόημα, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα λογικό άνθρωπο. Αυτή η ξεχωριστή μέρα για την Αλήθεια και την Έρευνα είναι η πιο βέβαιη μέρα για την οποία κάποιος μπορεί να υπερηφανευτεί και να πανηγυρίσει. Αυτή είναι και η πιο ενθαρρυντική γιορτή για να τραβήξει την προσοχή όλων στις μεγάλες δυνατότητες του καλλιεργημένου και ερευνητικού πνεύματος και για να παρακινήσει έναν ολόκληρο το λαό να μάθει, ποια ήταν η πνευματική και πολιτιστική προσφορά των αρχαίων Ελλήνων. Αυτή θα ήταν η πιο καλή προοπτική μιας τέτοιας ξεχωριστής μέρας για την Αλήθεια και την Έρευνα, ιδιαίτερα στη νεότερη Ελλάδα, που δυσκολεύεται να διατηρήσει μια ταυτότητα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της, αλλά και λόγω των πολλών πολιτισμών, οι οποίοι με τις σύγχρονες τεχνολογίες επηρεάζουν ανατρεπτικά και πολυσήμαντα κάθε άλλη κοινωνία.



Είναι αυξημένη η ηθική ευθύνη και ίσως η ευθύνη είναι ακόμα και νομική, για όσους ηγούνται σε ομάδες ή τις εκπροσωπούν και συμμετέχουν στη δράση τους και αναπαράγουν τα ψέματα και καλλιεργούν τη βεβαιότητα σε φαντασιώσεις, συμβιβασμένοι για λόγους κερδοσκοπίας, σταδιοδρομίας και για τη διατήρηση των προνομίων τους. Όταν με τα ψέματα και με τις φαντασιώσεις περνάς καλά, όταν έχεις μεγαλώσει μαζί με αυτά, όταν έτσι βρίσκεις πιο εύκολα εργασία, όταν σε χαιρετούν οι γείτονες και όταν έχεις ωραίες αναμνήσεις από γιορτές και όταν με αυτά ονειρεύεσαι μια καλύτερη τύχη, τότε αν χρειαστεί θα συστρατευτείς για να μην αφήσεις τα ψέματα και τις φαντασιώσεις να χάσουν την εκπροσώπηση και τη λάμψη τους. Ενώ αν τα αμφισβητείς, τότε γίνεσαι ενοχλητικός και πολλοί απαξιώνονται. Η καθημερινή ζωή σου θα δυσκολέψει, και στη χειρότερη περίπτωση θα σε συμπεριλάβουν στους τρελούς και δεν αποκλείεται να σε στείλουν στη φυλακή ή στον τάφο, ίσως και οι δικοί σου γονείς!

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ. Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ.



Μη σκέφτεσαι πολύ!
Μείνε ρομποτάκι ή ένα ακόμα ζώο.

"Ορισμένες απόψεις που επικρατούν παγκοσμίως και σε μια μεγάλη πλειονότητα ανθρώπων αποδεικνύονται εύκολα φαντασιώσεις ή λανθασμένες. Η επικράτηση αυτών των εξαπλωμένων απόψεων δεν ερμηνεύεται όπως αν ήταν σχηματισμένες μετά από διερεύνηση, με γνώση και από λογική σκέψη. Έχουν σχημα-

τιστεί με βιασύνη, από επιθυμία, εντυπωσιασμό, απερίσκεπτη αντιγραφή και από τυφλή εμπιστοσύνη. Για την επικράτηση ή την εξάπλωση ορισμένων από αυτών των απόψεων έχουν γίνει ιστορικοί αγώνες και εξακολουθούν οι προσπάθειες εκείνων που εκπροσωπούν ένα πληθυσμό ανθρώπων ή μεγάλες ομάδες με κοινά συμφέροντα και εμπειρίες. Όσοι αγωνίζονται για τα ομαδικά συμφέροντα ή χρειάζονται την υποστήριξη από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ακόμα και αν έχουν αντίθετη άποψη εξαναγκάζονται να την κρύβουν (υποκριτικά ή με σεβασμό) για να μη χάσουν την πλεονεκτική θέση τους. Έτσι διαιώνίζεται η ονειροφантаσία με την οποία πολλοί έζησαν, έγραψαν μια ιστορία και μοίρασαν ελπίδες. Η ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεπτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις, αντί για περισσότερη αμφιβολία καλλιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλλάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες". (Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού, σελ.65-66)

(Ακολουθούν λίγες σειρές από το βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσανατολισμό, ©2014, αρ. σελ.600)



“Αν υπάρχουν χώρες στον κόσμο, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η δημιουργική σκέψη και η εφαρμογή της μέσα στον κόσμο και, οι πολιτικοί τους ακόμα δεν έχουν οργανώσει τις κοινωνίες τους για να γίνουν δημιουργικές, τότε αυτές είναι υπεύθυνες για την εξάρτησή τους. Όταν με τις επιλογές μας (ως άτομα

ή ως κράτη) γνωρίζουμε ότι θα εξαρτηθούμε και ότι στο μέλλον θα χρειαζόμαστε τη βοήθεια, τη συνεργασία, την προσφορά, την υπευθυνότητα και την ύπαρξη εκείνων που μας εφοδίασαν, τότε πρέπει τουλάχιστον να έχουμε αναλάβει την ευθύνη μας και να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Αν δεν σκεφτήκαμε ότι ενδέχεται μελλοντικά να ζημιωθούμε και να στερηθούμε, τότε είμαστε βλάκες. Αν δεν είμαστε βλάκες, τότε -όπως συνηθίζουν οι ανεύθυνοι- είχαμε άλλες σκέψεις και προτεραιότητες, εμπιστευτήκαμε την τύχη, υπερεκτιμήσαμε τα πλεονεκτήματα και θέλαμε να τα εκμεταλλευτούμε χωρίς να είμαστε έτοιμοι. Αλλά, ακόμα πιο ανεύθυνα, αντί να αποσυρθούμε από τους ανυποχώρητους αγώνες μας και τις επιδεικτικές προσπάθειες για να σκεφτούμε ήρεμα, δημιουργικά, προνοητικά, με προτεραιότητα για το ξεπέρασμα των δυσκολιών που βάζει η φύση στη ζωή και για την κοινή τύχη μας στο μέλλον, χωρίς να μας χωρίζουν οι φαντασιώσεις του παρελθόντος, εμείς με το πνευματικό θόλωμα και την ασυγκράτητη μεγαλομανία και με την αδιαλλαξία της υπερβολικής βεβαιότητας για τις εκτιμήσεις μας, χάσαμε τις ευκαιρίες. Αυτή είναι η παράνοια για την οποία μιλάμε από την αρχή του βιβλίου* και όχι η (απλή) βλακεία. Το θύμα με την επίγνωση των επιλογών του, με την επιλεκτική ασυνειδησία του, με τη ζήλια του και με την απερισκεπτη επιμονή του, επίσης έχει τη δική του ευθύνη, που δεν υπολείπεται από την αχαριστία του”. (σελ. 531, κεφ. “Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης”).

ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΕΣ

(Ένας πληθυσμός ανάξιος να εκτιμήσει την κληρονομιά του. Γράφτηκε 10/01/2017)

Στη χώρα μας πολλοί αρχαιολάτρες προσπαθούν επίμονα, με τη λογική και με τα παραδείγματα της ιστορίας, να πείσουν όλους τους Έλληνες, ότι αυτοί έχουν κληρονομήσει τον πιο μεγάλο πνευματικό θησαυρό. Υπενθυμίζουν πώς από το πνευματικό έργο των αρχαίων Ελλήνων άναψε η φλόγα της ερευνητικής σκέψης στη θρησκόληπτη Ευρώπη. Ότι όλοι οι λαοί θαυμάζουν τον αρχαίο πολιτισμό μας και ότι θα ωφεληθούμε πολλαπλά, αν εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες αξιοποιήσουμε την πλούσια εμπειρία που είχαν οι αρχαίοι πρόγονοι, πριν αυτή πληγεί με τη διάδοση της χριστιανικής θρησκείας. Σε αυτή την επίμονη και λογική προσπάθειά τους, μάλλον αγνοούν ή έχουν υποβαθμίσει μια απογοητευτική διαπίστωση για τον πνευματικό προσανατολισμό της ζωής: Οι αιώνιες επιτυχίες των αρχαίων Ελλήνων, η καταγραφή της πολύπλευρης εμπειρίας τους και ο λαμπρός πολιτισμός τους δεν είναι κάτι τόσο αξιόλογο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εχθρός γενικά του πνευματικού τρόπου ζωής.

· Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται μόνο για να δράσει, με την αγωνία πώς θα επιβιώσει ή με την προσδοκία, ότι έτσι δραστήριος θα απολαύσει περισσότερο τη ζωή του.

· Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί πόσο απαραίτητη είναι η πνευματική καλλιέργεια και η ερευνητική σκέψη και πόσο σημαντική είναι η αξιοπιστία για όλες τις προσπάθειές του.

· Όταν ο πνευματικός τρόπος ζωής τον τρομάζει, αντί να τον ευχαριστεί και η ήσυχη φροντίδα του πνεύματος, φαίνεται στα μάτια του σαν χαμένος χρόνος και σαν αντικοινωνική ζωή.

· Όταν, ο άνθρωπος ζει απερίσκεφτος ή σκέφτεται με τις εντυπώσεις και όχι με την καθοδήγηση της λογικής.

Δυστυχώς, με αυτή την απαίσια και εχθρική αντίληψη για τον πνευματικό τρόπο ζωής και με την ταύτιση του πνευματικού τρόπου ζωής με μια ασθένεια ή με μια άσχημη ζωή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκτιμήσει την πνευματική προσφορά και τις επιτυχίες της αρχαίας

παράδοσής του. Πιθανόν αυτός να εντυπωσιάζεται τη στιγμή που πληροφορείται για τις λαμπρές επιτυχίες του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος και να συγκινείται. Όμως πολλά δεν κατανοεί ή του φαίνονται ξεπερασμένα και ανώφελα. Θα αναρωτηθεί τι έχει να κερδίσει από το μακρινό παρελθόν συγκρίνοντας τις δυνατότητές του στη σύγχρονη εποχή, με όλα τα επιτεύγματα τα οποία τώρα μοιράζονται και εξαγοράζονται παγκοσμίως και τα οποία χρειάστηκαν τη συνεργασία όλων των λαών. Ακόμα πιο δύσκολα, ο "εχθρόσοφος" άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει μια τέτοια πνευματική επιστροφή στο παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας. Το ότι ζει στην ίδια γεωγραφική περιοχή των ένδοξων προγόνων του και ο ίδιος μπορεί να δηλώνει ότι είναι Έλληνας, αυτό εύκολα ξεχνιέται. Αυτό και μόνο τον κάνει να αισθάνεται υπερήφανος απόγονος και ο αποκλειστικός κληρονόμος. Εύκολα συμβιβάζεται με επιλογές που προσβάλλουν την εθνικότητά του και παραδόξως μπορεί να αισθάνεται υπερήφανος, ενώ αγνοεί την πνευματική προσφορά και τον πολιτισμό των μακρινών προγόνων του.

Με την εχθρόσοφη άποψή του για τη ζωή και παρασυρμένος από τις δυνατότητές του στο σύγχρονο πολιτισμό, ο εχθρόσοφος (ή αντιπνευματικός άνθρωπος) δεν κινητοποιείται με τις πνευματικές αξίες, όπως χρειάζεται για μια δημιουργική και αυτο-ελεγχόμενη ζωή και για μια υπεύθυνη συμπεριφορά. Ο εχθρός του πνευματικού τρόπου ζωής αντιλαμβάνεται τα συμφέροντά του σαν προορισμένους να αποκτήσει πλούτη, μια σεβαστή κοινωνική θέση και να επιβιώσει με κάθε τρόπο. Το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει αλήθεια, λογική, δίκαιο, καλοσύνη, γενναιότητα, παράδοση και κάθε αρετή. Στην καλύτερη περίπτωση, το πνεύμα είναι γι' αυτόν ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων του μέσα στην κοινωνία - όπως τα φαντάζεται αποκομμένα από τις πνευματικές αξίες - και συχνά σε αντίθεση με τα συμφέροντα των συνανθρώπων του. Όλα μπορούν να ανταλλαχθούν και να εγκαταλειφθούν χωρίς κανένα φραγμό (ούτε ηθικό, ούτε νομικό), με μόνη εκτίμηση ότι επιτυγχάνεται η επιβίωση και βελτιώνεται η κοινωνική θέση. Και φυσικά, αυτός ο τύπος του εχθρόσοφου ανθρώπου, που κινητοποιείται εγωιστικά παρασυρμένος - παρά την πνευματική του αναξιοπιστία-, για τα περιστασιακά συμφέροντά του και σαν ζώο για τις βιολογικές του απολαύσεις, υπήρξε ανέκαθεν σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες.* Ο απερίσκεπτος άνθρωπος, με τις υπέρμετρες προσδοκίες από τα υλικά πράγματα και με τον εγωκεντρισμό του δεν έχει τις σταθερές αξίες, με τις οποίες θα ρύθμιζε τη ζωή του με επίγνωση των αδυναμιών του και

με συνέπεια μεταξύ σκέψης και θέλησης. Γι' αυτό και πιο εύκολα χάνεται έτσι ο πνευματικός δεσμός, που θα είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους, αφού ο κάθε ένας έχει τις δικές του επιλογές, με τις δικές του απόψεις και για τα δικά του συμφέροντα, χωρίς τις κοινές πνευματικές αξίες, τις οποίες δεν εκτιμά και αυτές μάλλον εμποδίζουν την εγωκεντρική ζωή του.

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε μια σχέση της αντι-πνευματικής ζωής με την απαξίωση του πολιτισμού της προ-χριστιανικής Ελλάδας. Αν, λοιπόν, οι αρχαιολάτρες θέλουν να προσελκύσουν πολλούς νεοέλληνες και να φέρουν στην κοινωνική ζωή περισσότερο πολιτισμό από την αρχαία παράδοση και αντιθέτως, να αποβληθούν ξενόφερτες συνήθειες και παραδόσεις, τι χρειάζεται το καταλαβαίνουμε από τη συσχέτιση της αντι-πνευματικής ζωής με την απαξίωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος: Για να αναστραφεί αυτό το φαινόμενο της νεοελληνικής κοινωνίας και για να εκτιμηθεί η παγκόσμια προσφορά και πρωτοτυπία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, χρειάζεται οι νεοέλληνες να πεισθούν για την προσφορά που έχει γενικότερα το ανθρώπινο πνεύμα απευθείας για την ίδια τη ζωή (όταν είναι ερευνητικό, καλλιεργημένο και δημιουργικό). Χρειάζεται να εκτιμηθεί ο πνευματικός προσανατολισμός της ζωής σαν μια παγκόσμια και διαχρονική ηθική, συνδεδεμένη με ένα καλλιεργημένο και ερευνητικό πνεύμα.



Είμαι Έλληνας και γνωρίζω καλά τη φιλοσοφία... της μαγειρικής. Δεν διεκδικώ τίποτα και ζητώ μόνο να σεβαστούν το δικαίωμά μου να τρώω καλό φαγητό

www.kosmologia.gr



>>> Επιλογές αποσπασμάτων και σελίδων, σύντομες και εκτεταμένες περιλήψεις, βιβλία, από ένα χρονικό διάστημα 30 ετών αδιάκοπης σκέψης και συγγραφής. Από τις σπάνιες αμερόληπτες προσπάθειες αυτού του κόσμου, δηλαδή ισόβια πνευματική προσπάθεια με σκοπό μια ολοκληρωμένη άποψη για τη ζωή και τον κόσμο, χωρίς ανταλλάγματα και χωρίς περισσότερη επιθυμία ή προσδοκία για κάτι άλλο. Κατεβάστε, αποθηκεύστε, εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων, μεταφράστε και βοηθήστε για να εκτιμηθεί περισσότερο η φιλοσοφική σκέψη, τόσο για την καθημερινή ζωή όσο και για όλη την κοινωνία. Βοηθήστε για να σταματήσει η παραπλάνηση να χωρίζει τους ανθρώπους σε θύτες και σε θύματα και να τρέφει το τέρας του εγωκεντρισμού. >>>

<> ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑ.

<> ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΑΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.

<> ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

<> ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ). Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΗΘΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

<> ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>
ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
<i>Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:</i>
✓ Ηθική ✓ Ψυχολογική ✓ Λογική ✓ Πολιτική ✓ Κοσμολογική

▶ **ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !** ◀



Πακέτο απαντήσεων για τον κόσμο, τη ζωή και για την ανθρώπινη κοινωνία, ξεκινώντας με τις πρώτες παρατηρήσεις και με τις πιο απλές απόψεις και μακροχρόνια αναπτυσσόμενες. Έχουν μοιραστεί σε ξεχωριστά βιβλία τα οποία συμπεριλαμβάνονται με τη ψηφιακή μορφή τους σε ένα CD-R. Από τα αρχεία μορφοποιημένου κειμένου (όπως είναι τα PDF) μπορεί να γίνει εύκολα η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων των κειμένων, χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων. >>>▶

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ παρουσιάζονται ολοκληρωμένα, με συνάφεια, χωρίς περισίσιες σκέψεις και με την αποτελεσματική σειρά, που διευκολύνει την κατανόηση και με τις απαντήσεις στις απορίες που δημιουργούνται. Για μια πιο συνεκτική ανάγνωση των αναπτυσσόμενων σκέψεων προτείνεται το κατέβασμα και η εκτύπωση των [αρχείων κειμένου](#).

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ



ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ



Α - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

<•> Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, **η πιο μεγάλη καταστροφή** και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.



Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα >>>>▶

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>>▶